



## TOPOLIS OPENINGSGEDICHT

28 april 2002

Topolis, Breda

---

Voorgedragen door het Bestuur van de Stichting Bouw Topolis  
bij de opening van Topolis op 28 april 2002.

Temidden van de paarse heide  
Waar samenstromen Mark en Aa  
Daar ligt geroemd door alle tijden  
Mijn eigen stad, mijn fier Breda

En aan de oever van die Mark  
Maar waar is toch die Aa  
Staat Topolis naar u te zwaaien  
Dat kan alleen maar in Breda

Topolis, een mast van staal  
In 't Valkenberg geparkeerd  
Een paviljoen met een verhaal  
Staat hier helemaal niet verkeerd

Blijft hij staan  
Er is reeds twijfel  
Hoe is het gegaan  
Met die toren van Eifel?

Breda nu 750 jaren  
De stad is oud maar zo vitaal  
Dat bewezen de bouwers van de toren  
Zij bouwden voort met hout en staal

Teteringen, Ulvenhout en Prinsenkampen  
Vanuit de Beemden en de Hoge Vught  
Topolis werd uw warme deken  
Beschimpt, besproken, beroemd, berucht

Hoogtevrees of diep verlangen  
De toren in zijn eigen stad  
Velen zijn met lof behangen  
Maar Topolis is de echte schat

Topolis nu reeds historie  
Voor allen die het voor u deden  
Topolis, wij wensen jou de glorie  
Verbindt Breda met wereldsteden

Paul van Heteren  
Stichting Bouw Topolis