



**TEGEL LEGGING**  
**21 JUNI 2004**  
**Valkenbergpark Breda**

---

Beste vrienden van Topolis, van harte welkom op deze plaats waar eens Topolis stond.

Een speciaal woord van welkom aan de heer Rutten, niet alleen in zijn hoedanigheid als Burgemeester maar ook als ontwerper van de gedenktegel.

Een Burgemeester met een warm Topolis hart die nauwlettend alle ontwikkelingen van destijds heeft gevolgd en ondersteund. Een bezoeker van het eerste uur.

Een hart dat zich heeft geuit in het ontwerp van de tegel en zelfs in de uitnodigingskaart voor zijn afscheidsreceptie als Burgemeester op donderdag 24 juni 2004.

Een Burgemeester met ook een warm hart voor de stad. Een burgemeester met vele gezichten, met name tijdens zijn optredens met carnaval; als Dame Edna, als schaap met vijf poten, als pater, als vader Abraham, als Superman, als Neptunes en als schoolmeester van een kinderklas. Vandaag kunt u zijn kunstenaarsrol in de tegel terugvinden.

Een bijna bijzondere dag voor de Stad Breda, niet alleen vanwege deze tegel maar ook omdat op woensdag 23 juni de stad haar 752<sup>e</sup> verjaardag viert. Twee jaar geleden op, op vrijdag 21 juni 2002, vond in het Topolis, het verjaardagsweekend plaats met een spetterend programma en de opening van het Valkenbergfestival.

Vandaag het begin van de zomer, alhoewel je dat niet zou zeggen, en de langste dag van het jaar, een dag die ten volle benut gaat worden voor diegenen die vanavond getuige zullen zijn van de eerste bijeenkomst van de nieuwe Bouwsociëteit. Een initiatief van de Stichting Topolis dat tot uitvoering is gebracht door een nieuwe en zelfstandige club Via Latus, onder leiding van Ad van der Heijden. Ad samen met jouw medebestuurders, namens ons bestuur, veel succes met de start en verdere uitbouw van de Bouwsociëteit Via Latus.

Zoals reeds gememoreerd tijdens een ander initiatief van de Stichting Topolis, de Dublin reis in mei van dit jaar, heeft de Stichting Bouw Topolis haar oorspronkelijke doelstelling bereikt, namelijk de bouw en demontage van Topolis. Maar Topolis blijkt nog steeds te leven en zich zelfs voor te planten met tal van initiatieven zoals het Spoorzone Consortium en het Huis der Kunsten.

Het zou zonde zijn een dergelijk vruchtbare en potente geest verloren te laten gaan.

Dit was de reden voor het Bestuur om de Stichting niet op te heffen maar per 8 april 2004 om te dopen van in de Stichting Topolis, met als nieuwe doelomschrijving het levend houden van de Topolisgedachte. Een bewust wat brede omschrijving want aan een grote kapstok kun je nu eenmaal veel jassen hangen. (En die hebben we vandaag gezien het weer nog hard nodig) En juist ook in deze veelzijdigheid kenmerkte zich Topolis.

Vanuit deze Stichting worden en zijn tal van nieuwe initiatieven ontplooid, waaronder:

- de initiatie van de Bouwsociëteit;



**TEGEL LEGGING**  
**21 JUNI 2004**  
**Valkenbergpark Breda**

---

- de reis naar het laatste Topolis in deze wereld, in Dublin Ierland, reeds achter de rug maar zeer succesvol;
- de wedergeboorte van de Internetsite [www.Topolis.nl](http://www.Topolis.nl) als naslagwerk en communicatiemiddel
- en deze tegel als blijvende herinnering aan het Topolis, de tegel wordt vanuit de Stichting Topolis van harte aan de Stad Breda aangeboden.

Laat ik u niet verder vermoeien met voor de meeste van u reeds bekende zaken. Voorzover u meer wilt weten, bezoek onze site [www.Topolis.nl](http://www.Topolis.nl). Wij staan daarbij graag open voor uw ideeën en inbreng.

Ik nodig u en met name Burgemeester Rutten, namens het Bestuur van de Stichting Topolis, graag uit voor de officiële handeling.  
Daarna geef ik graag het laatste woord, en als Burgemeester van Breda waarschijnlijk één van zijn laatste woorden, aan de heer Rutten.

Jan G.H.R. van den Heuvel  
Voorzitter Stichting Topolis